

Vraag het aan Morya



Probeer het een klein beetje minder druk te hebben

“De realiteit van deze aarde krijgt dus een nieuw begin en een nieuwe stempel. Er zullen zoveel dingen opduiken dat de mens zich vele vragen zal stellen, maar er zal steeds een begeleiding zijn op de innerlijke gebieden. Geen paniek dus wanneer het begint.

Aan de andere kant is het zo dat je, wat je leven nu betreft, rustig moet kunnen zijn. In elk geval moet het kunnen zijn dat je steeds meer naar je eigen leven kijkt en dat je de diepte van je eigen leven durft te verkennen en dat je met jezelf durft te leven.

Stel je dus niet al te veel vragen, behalve in die zin dat je leert kennen wie je bent, dat je aandacht hebt voor je eigen zielswezen, voor je eigen kracht en voor de dingen die in jezelf leven. Dat alleen al is een groot werk.

Wanneer je tot stilte kan komen, wanneer je een klein beetje minder druk van het werk kan ondervinden, neem dat dan, want het is belangrijk. Zorg er in de komende jaren voor dat je niet te veel gaat doen en dat je niet te druk bezig gaat zijn, als dat even mogelijk is.

Je zou wel tijd moeten kunnen maken voor bijvoorbeeld meditatie, of om bijvoorbeeld samen te komen, zodat je kan leren spreken over deze dingen en vooral over de innerlijke ervaringen die je hebt.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hfst 2: ‘Jonge mensen in contact met hun ziel begrijpen universaliteit’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 358

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


